

Beste Femma-leden

We hebben de laatste tijd al zo vaak moeten melden dat onze activiteiten noodgedwongen stilliggen. Gelukkig is er hier en daar ook een positieve noot. Hier volgen enkele leuke initiatieven voor wie in gang wil schieten.

- Tijdens de zomervakantie zijn er yogalessen op dinsdag 7 juli, 14 juli, 28 juli en 4 augustus, telkens van 20 tot 21 uur. Bij mooi weer trekt Myriam naar het Wildemanspark. Bij minder mooi weer zal de les plaatsvinden in de trouwzaal/collegezaal (zalen C2 en C3). In het park is het aantal deelnemers onbepaald, zolang iedereen goed afstand kan houden van elkaar. Binnen beperkt de gemeente het aantal deelnemers spijtig genoeg tot 15.



- Ook voor het bloemschikken op donderdag in zaal De Kempen liggen er al 4 datums vast, namelijk 24 september, 13 oktober, 26 oktober en 13 december.

- Op woensdagavonden, in juli en augustus, zijn er de ontspannende fietstochten van KWB Herent. Vertrek telkens om 19 uur aan GC De Wildeman.
- Tot slot delen we graag mee dat Leefbär Herent een fietszoektocht organiseert langs verborgen groene plekjes en duurzame lokale initiatieven. Het is een ideale activiteit voor deze zomer, met of zonder kinderen. De route en het informatieboekje met Herentse weetjes, natuur en geschiedenis, vind je op <https://leefbarherent.jouwweb.be>. Je vindt ze ook via de Facebookpagina van Leefbär Herent.



Ter info

Helaas kon de eerste editie van Biomarkt Herent op 12 juni niet doorgaan, maar gelukkig is deze vrijdagavondmarkt er wel op 3 juli (misschien al voorbij wanneer jullie dit lezen), 24 juli en 21 augustus. Je kunt er terecht voor lekkere lokale en biologische producten.

Iedereen welkom vanaf 17 u. op de speelplaats van de Bijenkorf (Mechelsesteenweg 397).

Je kunt Biomarkt Herent volgen op Facebook.

Altijd is er een weg

*Als je geen woorden vindt,
begin met te luisteren.*

*Als je naar inzicht zoekt,
open de ramen.*

*Als je geen uitkomst ziet,
leer om te wachten.*

*Als je weinig geduld hebt,
oefen het zaaien en oogsten.*

*Als je geen inspiratie vindt,
ga dan de straat op.*

Altijd is er een weg.

*Als je een droom hebt,
durf te springen.*

*Als je met vragen zit,
ga ermee in de wind staan.*

*Als je soms vleugels mist,
kijk genoeg naar de wolken.*

*Als iets moet groeien,
laat het zijn gang gaan.*

*Als iets je lief is
hou het niet vast.*

Altijd is er een weg.

Uit 'Zonder woorden kan je niet' (uitgeverij Averbode, 2016)

Kris Gelaude koos dit gedicht omdat het als een rode draad door haar leven loopt. Op de website van Femma is ze 1 van de 100 vrouwen die hun verhaal vertellen.





Nieuwe Europese privacywetgeving

Als je je gegevens wilt inkijken, verbeteren of intrekken, stuur dan een mailtje naar leden@femma.be (Femma vzw) of naar info@femmaherent.be.

Femma Herent verklaart hierbij de Europese verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.