

Nog geen zomer, al snakken we ernaar. We bieden je alvast enkele kansen om elkaar te ontmoeten. We doen ook een warme oproep om de Bereklaauw te steunen, de unieke plek in Herent waar De Gosse mensen opvangt die niet goed passen in onze wereld vol regeltjes. (lees hieronder)

Rondleiding ursulineninternaat
zaterdag 11 mei, om 10 u.

Heb jij zin om te ontdekken hoe het tijdens de Duitse bezetting eraan toeging bij de ursulinen in Tildonk? Er zijn nog enkele plaatsen..

Prijs: 11 euro

Vertrek: We carpoolen om 9.30 uur op de parking achter De Kouter.

Inschrijven bij Iris Verherstraeten (016 23 87 37), dan meteen 11 euro per persoon overschrijven op rekeningnummer BE81 0682 4000 6824 van Femma Herent met vermelding 'Tildonk'.



Oprissing verkeer

maandag 13 mei, begin 14 u.
LDC (Mechelsesteenweg 485)

Fris je kennis van de verkeerscode op. Berenice Duvillers van rijkschool Moderna in Haacht beantwoordt graag al jouw vragen.

Gebarentaal

Donderdag 6 juni, om 19.30 uur in de pastorie

Weet jij hoe jij jezelf kan voorstellen in gebarentaal? Wil je de drempel verlagen en kunnen communiceren met onze slechthorende en/of dove medemensen? Tina Tessens laat ons kennismaken met de gebarentaal en we oefenen samen nuttige gebaren in.



Activiteiten	Mei	Juni
Lijndansen	6	3 & 17
Yoga	7, 14, 21 & 28	4, 11, 18 & 25
FitMix	8, 15, 22 & 29	5, 19 & 26
Bezoek Tildonk	11	
Verkeerscode	13	
BBB	13 & 27	10 & 24
Levering stookolie	23	
Onderonsje	27	17
Bloemschikken	30	20
Gebarentaal		6 juni

Zet in je agenda

* **Tuinfeest in Betlehem, 22 juni, van 12 uur tot 18 uur**

Heb je een hart voor Betlehem en heb je zin in barbecue? Dan is dit tuinfeest iets voor jou. Je kunt kaarten kopen aan het onthaal van het woonzorgcentrum. Voor vegetariërs zijn er veggiekaarten.

* **Daguitstap VRT en Vlaams Parlement**, op vrijdag 27 september

* **Info-avond over palliatieve zorg en euthanasie**, met professor Wim Distelmans, op 21 oktober in de cafetaria van Betlehem

De Bereklaau heeft je nodig

De Bereklaau is een unieke plek waar iedereen terecht kan – vaak mensen voor wie er geen plaats is in onze samenleving met zoveel regeltjes. De Bereklaau kiest voor een menselijke aanpak en wil in alle rust en broederlijkheid een veilige haven bieden, zonder af te hangen van subsidies. Ze past eigenlijk nergens in – dat is net haar sterkte, maar het heeft een hoge prijs.

Overleven was voor de Bereklaau altijd al een uitdaging, maar nu is de toekomst erg onzeker. Niet alleen wordt initiatiefnemer De Gosse een dagje ouder, maar na een controle moeten er aanpassingen gebeuren aan de gebouwen waarin gewerkt en geleefd wordt. Heel wat werd en wordt al met eigen middelen aangepakt, maar er blijven enkele dure posten. Jij kan helpen met een eenmalige bijdrage, die gebruikt zal worden om de keuken aan te passen aan de geldende veiligheids- en andere normen. Alle beetjes helpen ...

De Bereklaau is zeker iets dat Herent uniek maakt. Samen kunnen wij de Bereklaau helpen om zichzelf in stand te houden en een unieke vrijplaats te blijven voor wie daar nood aan heeft. Mag de Bereklaau een beroep doen op jou?



Speciaal voor deze actie werd een filmpje gemaakt:

<https://www.youtube.com/watch?v=A-UVUxnDzLo>

Ook de derde aflevering van de VRT-reeks 'Op een ander', waarin Karine Claassen onderduikt in de bijzondere leefwereld van (on)gewone Vlamingen, is gewijd aan de Bereklaau. Je vindt ze nu op VRT MAX: <https://www.vrt.be/vrtmax/a-z/op-een-ander/>

Stichting De Bereklaau, BE70 7360 4904 9025, mededeling 'keuken'

Onze reeksen

BBB: Op maandag, om de twee weken, van 20 u. tot 21 u.

Inlichtingen: Sonja Lemmens (sonja.lemmens1@telenet.be of 0477 34 01 73)

FitMix: Elke woensdagavond, van 19.45 tot 20.45 uur

Inlichtingen: Britta Schulze (B2711@gmx.de of 0486 10 63 96)

Lijndansen: Op maandag, om de twee weken, van 19.30 u. tot 21.30 u.

Inlichtingen: Denise Van Brusselen (016 22 25 99 of van_brusselen_denise@hotmail.com)

Yoga: Elke dinsdagavond, mail naar brigitte.debal@skynet.be

Bloemschikken: Maandelijks op donderdag, namiddag en avond

Inlichtingen en inschrijven: Anita (016 23 76 54)

Onderonsje: Eens per maand op maandag, van 13.30 tot 16 uur

Inlichtingen: Olivia Lambrechts (016 20 34 70)



Iemand vroeg me of ik geloofde in een leven na de dood. "Ja," zei ik. "Ik kan niet beschrijven hoe dat zal zijn, maar er zal liefde zijn die me overspoelt, onuitputtelijk, bevrijdend, licht als een web, als een waas om mijn schouders, een liefkozing."

Nieuwe Europese privacywetgeving

Als je je gegevens wilt inkijken, verbeteren of intrekken, stuur dan een mailtje naar leden@femma.be (Femma vzw) of naar info@femmaherent.be.